



Natuurwandelaars vzw

PEIZEGEM & BUGGENHOUTBOS • 19 SEPTEMBER 2024 • INFO

Onze route: <https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/14213707>

Brouwerij De Block

De enige nog overgebleven brouwerij van Merchtem. Al in de 14^{de} eeuw, als de eerste brouwersgilden in Brabant opgang vinden, krijgt Henricus De Block het brouwersrecht uit naam van zijn leenschap van de hertog van Brabant en Bourgondië. Het is echter Louis De Block die de aanhef geeft voor de huidige brouwerij. Hij was maalter en landbouwer en getrouwd met een brouwersdochter uit Baardegem. Generaties na generaties zijn de brouwtradities doorgegeven. Paul Saerens, die met een dochter De Block huwde, heeft zijn naam niet op de brouwerij geplakt. Hij kijkt over de muren van Merchtem. Zo wordt vandaag 80% van het "Block bier" naar het buitenland geëxporteerd. Ter gelegenheid van de 500^{ste} verjaardag van de ontdekking van Amerika lanceerde hij zelfs een "Columbusbier". In de brouwerij wordt ook het tripel Abdijbier Dendermonde gemaakt en de Special 6, een mengbier op basis van jonge en oude bieren. In twee onthaalplaatsen van de brouwerij heeft Paul Saerens een brouwerijmuseum ingericht. Bezoekers krijgen er een overzicht van de industriële archeologie van het brouwerijgebeuren.

Buggenhoutbos

Het hedendaagse Buggenhoutbos is een overblijfsel van het 'Kolenwoud', een uitgestrekt boscomplex van duizenden hectaren groot. Dit complex was zelfs een deel van het vroegere Kolenwoud, dat het gehele centrum van België bedekte. Het Buggenhoutbos is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek'.

Kolenwoud - ook **Kolenbranderswoud**, Forêt Charbonnière (Frans), Silva Carbonaria (Latijn)

Een oerbos dat zich uitstrekte in Gallië vanaf Brabant tot Picardië en ooit het midden van België bedekte. Het huidige Zoniënwoud, Hallerbos, Kravaalbos, Heverleebos, Neigembos, Hayesbos, Berchembos, Meerdaalwoud, Buggenhoutbos en het Bos van Houssière zijn er restanten van.

De naam "kolenwoud" werd gegeven door Julius Caesar in zijn oorlogsdagboek De Bello Gallico, toen deze met zijn leger door het bijna ondoordringbare woud trok. De naam sloeg op het algemeen gebruik van de winning van houtskool voor het smelten van de ijzerhoudende zandsteen (limoniet) die op verschillende plaatsen in deze streken voorkomt. Precies dat gebruik leidde ertoe dat grote delen ontbost raakten.

Konijnenberg

Hier is een speelzone waar kinderen kunnen ravotten terwijl de ouders even pauzeren op de picknickplaats. Sporten kan op de fit-o-meter en het loopparcours. Het infopaneel in de schuilhut geeft een duidelijk beeld van de woelige geschiedenis van het bos sinds de 12^{de} eeuw.

Boskapel

Vlakbij de kruising van twee bosdreven staat de Boskapel, door Jacoba van Heffene in 1505 opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en ter nagedachtenis van haar man, jonker Jan De Rijcke, de drossaard. De barokke kapel is in 1664-1667 verbouwd op verzoek van Ernestine van Arenberg en in opdracht van haar man Alexander II van Boumonville, Heer van Buggenhout. Zijn wapen versiert de puntgevel. In de nis boven de ingangdeur staat een stenen genadebeeld van de Nood Gods uit 1664, een indrukwekkende piëta van de Brusselse beeldhouwer Filips De Backer. De voor- en zijgevels van de kapel zijn in 1858 versierd met terracotta bas-reliëfs: de 7 weeën van Maria, gemaakt door de Leuvense beeldhouwer van Passel. In de omgeving van de Boskapel zijn in 1949 de 15 staties van de Rozenkrans opgericht. De kapel is in 1950 gerestaureerd. Op de 4^{de} zondag na Pasen vindt er elk jaar een Bosbegankenis plaats.

Nieuwe aanplantingen

Hier zijn zowat 15 jaar geleden onder meer de inheemse bomen en struiken esdoorn, sleedoorn, meidoorn, wilde lijsterbes en boskers aangeplant